

Vintern var sträng och snörik. Månen lyste från en stjärnklar himmel. Ur svarta skorstenar steg vita rökpelare rakt upp. Tystnaden bröts av köldknäppar och knarrande skor. Folk var på väg till bygdegården. Det var lördag kväll och man samlades till fest. Den lilla byn i Norrlands inland låg inklämd mellan berget och sjön. (5)

I denna tidlösa idyll dyker Skoter Hells Angels upp som fridstörare och vandaler. De som försöker hindra deras framfart råkar illa ut. När Arvid ser hur hans pappa blir misshandlad bestämmer han sig för att hämnas. Två flickor och två pojkar i hans klass ställer upp för att hjälpa honom. I en gammal lada hittar ungdomarna trettio år gammal dynamit. Arvid vill spränga "Änglarnas" femton skotrar. Under en rekognoseringsstur på skoter upptäcker ungdomarna att Hells Angels-gänget tjuvjarar ren, och att de har ett regelrätt slakteri i en ödegård. Klasskamraten Matti, som är son till en renägare, får tips om tjuvlaktningen och polisen blir inkopplad. Tack vare ett kärleksförhållande inser Arvid att hämnd aldrig leder till något gott. I stället för att spränga skotrar räddar han livet på den unge man som slog ner hans pappa.

När niorna slutar i byns skola måste också de skiljas åt:

Den kortaste, men vackraste sommaren i världen visade sig från sin bästa sida. En skön vind drog ned från fjället. Solen stod högt och skulle bara överge dem några minuter runt midnatt. Arvid, Ida, Frida, Emil, Per och deras kamrater firade. De hade nått ett mål och var lyckliga tillsammans. De lovade varandra trohet och att de alltid skulle hålla ihop. / Men så blev det inte. De måste söka sig ut, för att få lärdom. De skulle träffa andra ungdomar som skulle bli deras bästa vänner. De skulle komma hem och mötas, men upptäcka att det inte var som förr. Inte ens för Arvid och Ida, som denna sommar gav varandra allt, skulle det vara för evigt. (73)